

En het volk beweent hem nu. Ach ! hoe droevig is het te moeten verlaten wat men op aarde lief heeft, maar hoe troostelijk ook als men denkt aan 't Hemelsch geluk.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**CHARLES D'HOSE**

echtgenoot van Mevrouw

**Leonie VANDE CATSYNE**

geboren te St Martens-Lierde den 16 September 1900  
en er godvruchtig overleden den 1 Augustus 1939,  
versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Wat al onvoorziene voorvallen kunnen ons in het midden dezer tijdelijke loopbaan tegenhouden en onze schoonste dagen afmaaien, wanneer wij hoopen nog lang te leven.

Bemide echtgenoot zwaar is de beproeving die U treft doch wil met christene onderwerping dit offer brengen op het verdienstvol altaar van het lijden... Mijn heengaan is niet eeuwig, en wees getroost, want gij die bij het graf van uw echtgenoot weent, die gij zoo vurig hebt bemind, en zoo liefdevol hebt verpleegd, zult hem eens wederzien ! Teerbemide kinderen, hoe gaarne zou ik nog vele jaren lang bij u zijn geweest om u te verzorgen en groot te brengen.

O mijn God, verleen mijne kinderen een christen en deugdzaam hart en laat hen opgroeien tot uwe groote glorie, en tot het geluk van hun zoo diepbedroefde moeder.

Vaartwel duurzame ouders, broeders en zuster, bloedverwanten en vrienden, ik verliet U allen onverwachts : aanbidden wij hier ook Gods H. Wil ; hebt dank om al uwe zorgen met dewelke gij mij hebt omringd. Tot weerziens in 't land van eeuwig geluk en vrede.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.