



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer Charles-Louis D'HOSE

geboren te Everbeck-St-Jozef den 22 Mei
1870 en overleden te St-Jans-Molenbeek
den 12 Januari 1935
voorzien van de HH. Sakramenten

Het leven van den mensch is kort en vervuld met lijden en ellende.

Ongeveinsd, eenvoudig en rechtzinnig van hart, vreesde hij God en vluchtte het kwaad. (Job 1.)

Hij verachtte noch hinderde niemand en uit liefde tot God was hij aan elkeen dienstveerdig.

Door zijn goed karakter telde hij veel talrijke vrienden, en was overal geacht door zijn edel hart.

De kroon is van ons hoofd gevallen en ons hart is met droefheid vervuld (Jer V.) maar ô Heer, uw wil geschiede gelijk in den Hemel, zoo ook op aarde.

Lievechtgenooten, kinderen, broeders en zusters, gij zijt nu bedroefd, maar wederom zal ik u zien, en u hert zal zich verblijden, en uwe blijdschap, niemand zal ze ontnemen. Betrouw op God met geheel uw hert. Denk aan hem in al uwe handelingen en Hij zelf zal uwe voetstappen geleiden.