

Niemand heeft grooter Liefde dan Hij, die Zijn
Leven geeft voor zijn vrienden. Joh. 15. 13.

† **GEDENK IN UWE GEBEDEN** †
de Ziel van

KAREL D'HOSE

zoon van

Florent en Constance VANDENDRIS

geboren te Estinnes-an-Val, den 24 December 1924
en heldhaftig voor Altaar en Haard gesneuveld
te Hasselt, den 24 Juni 1944, als lid van het G. L.

« Een knape die een heelen man telt » zoo was
Karel, jong van jaren, maar een man van karakter
een Kerel in den vollen zin van 't woord.

Voor zijn vrijheidsideaal gaf hij zich heelemaal,
zonder berekening. Hij dacht niet aan zichzelf en
viel heldhaftig voor de bevrijding van zijn strijd-
makers. Hij heeft zijn veelbelovend jong leven ten
offer aangeboden. Onze Lieve Heer heeft dat heer-
lijk offer aanvaard en Karel opgenomen in zijn Rijk
van Eeuwigen vrede.

Wie sterft om zijn broeders te redden, om Altaar,
Haard en Vaderland te verdedigen, beoefent een on-
vergelijkelijke vorm van naastenliefde en de Dood
met Christelijke gevoelens aanvaard, verzekert hem
de Zaligheid zijner Ziel. » Kard. Mercier

Dierbare Ouders en familieleden, iedereen be-
grijpt Uwe droefheid om mij want diep is de liefde
die gij uw kind toedraagt ; doch weest niet on-
troostbaar, maar weest fier op uw heldhaftigen
zoon, want :

« Hij heeft niet het hoofd voor den kogel gebukt,

Hij viel het kruis op zijn lippen gedrukt,

En ween niet, o Moeder, in 't eenzame huis,

Uw zoon is gestorven in d' armen van 't Kruis! »

Goede Vader, Lieve Moeder, Beminde broers en
zusters, ongetwijfeld moet de laatste tijding die Gij
over mij ontvingt U oneindig veel leed aangedaan
hebben, doch weest moedig met mij ; Uw offer weze
zoo volmaakt als het mijne ! Ik zeg U geen vaar-
wel, maar dra tot wederziens ! Bidt intusschen veel
voor mij, vooral in de H. Mis.

Mijn Jezus, Barmhartigheid !