

21457

Gisteren was 't mijne beurt, morgen is 't de uwe.  
Eccl. 38

BID VOOR † DE ZIEL

van

Jean-Baptiste. D'HOSE,

weduwnaar van

Clementine OKERMAN,

echtgenoot van

Marie OKERMAN,

geboren te Brussel den 20 Februari 1864 en

aldaar te Brussel den 20 Mei 1922.

Bediende van de O. S. J.

Gelukkig de weduwe voor oogen heeft  
en die alle dagen te sterven.

v. Christ

Rechtzinnig, vreedzaam en van aard  
bezielde met den geest van liefde en  
genegen om zijnen eijgen bewijzen  
was hij bemind van allen menschen en  
laat een gezegend spoor na.

Wanneer over een man en een vrouw heerschen hebben  
zij ter gelijkkertijde de bron aller goederen

Vaurwel beminde vrouw, ik keer weder tot deze  
die mij bij u geplaatst had.

Mijne kinderen luistert naar uwen vader dient  
den Heer met oprechtheid en tracht te doen het  
geen hem behagelijk is ; grondt uwe zorg op den  
Heer, hij zal de weezen en de weduwe onder zijne  
bescherming nemen.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 dag. afl.

R.

I.

P.

Everbeke. Drukk. Depessemier. Vanderdonckt