

Al wie leeft en geloof in Mij zal niet sterven in
eeuwigheid. (Joh. 11).



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

JOSEPH D'HOSE

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Octavie Ockerman

geboren te Everbeek, den 20ⁿ April 1866 en aldaar

overleden den 18ⁿ December 1941

*ontvangen hebbende de HH. Sacramenten
der stervenden en den Pauselijken Zegen
« in articulo mortis ».*

Hij was een eenvoudig en oprecht man, die den
Heer vreesde en afweek van het kwaad. (Job. 1).

God beproefde hem door langdurig lijden :
droeve dagen en nachten heeft hij geteld. (Job.)
Gelaten heeft hij zijn kruis gedragen : met stichtend
geduld den kelk gedronken, dien de Vader hem te
drinken gaf. Ook was het een ware troost hem aan
het ziekbed te naderen.

Vader van een talrijk gezin, heeft hij de voor-
vaderlijke deugden van zijn geslacht in het hart
zijner kinderen trachten in te prenten. Zij waren
dan ook zijn fierheid en blijven voor immer zijn
roem.

Teergeliefde Kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor uw liefde en aanhoudende zorgen.

Bewandelt steeds den weg der deugd en vergeet
uw Vader niet in uwe gebeden.

Eerlang zullen wij bij God eikander wederzien
en onze vreugde zal zonder einde wezen.

Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.).

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.