

Een onbevlekt leven is een volle ouderdom



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Polydoor - Emiel D'HULST

zoon van

Joannes en Lucia Vanderstraeten

Lid van 't Genootschap van den H. Franc.-Xaverius

geboren te Bevere den 12 April 1900

en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen

den 21 Januari 1918,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

—
Waarom, te vroeg verschenen Engel,
Zoo wreed ons onder 't wee gedrukt ?...
Waarom van haar nog ranken stengel
Die duurbre bloeme weggerukt ?

—
God had tot troost haar ons gegeven,
Zij was de vreugde van ons hert,
Voortaan wat is voor ons het leven ?..
Ach hoe verdienden wij die smert ? .

—
O wilt niet weenen, staakt uw klagen ;
Die bloem zoo teederlijk bemind
Deed God tot zijnen tuin mij dragen
Waar storm noch roover toegang vindt.

—
Van daar licht ze u moedsprekend tegen,
Daar bloeit zij glansrijk naast den Heer,
Van daar zendt ze U des Hemels zegen,
Daar vindt gij uwen schat haast weer

*Teergeliefde Ouders en Zuster, dat God u loone
en zegene voor al uwe zorgen; zulks zal ik Hem
gedurig smeekend vragen; en gij mijne beminde
Broeders, dat God U beware en U terug schenke aan
onze goede ouders; troost en steunt hen al de dagen
van uw leven en vergeet uwen broeder niet in uwe
dagelijksche gebeden*

—
Bevere, - W. C. Wattyn-Rohaert.