

De vrede der ziel op het sterfbed en de kristelijke kloekmoedigheid zijn het begin der vergelding.

H. Gregorius

## BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER LUDOVICUS DICTUS

Weduwnaar van

DYMPHNA VAN RIET

en van

MARIA VISSERS

*Lid van den Bond van 't H. Hart, van de Processie van Scherpenhewel, van de Gedurige Aanbidding, de H. Familie, den H. Rozenkrans, enz.*

geboren te CALMPHOUT den 12 November 1835 en vol overgeving aan den wil des Heeren godvruchtig overleden te ACHTERBROECK den 23 November 1925.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten.*

De krachten hem ontbrekende, stierf hij in eenen gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd, hij had de volheid zijner dagen bereikt. Boek der Schepping 25-8

Hij zag het einde van zijn leven te gemoet met overgeving aan den Goddelijken wil en met die bovenna-tuurlijke kalmte die de kostbaarste der gunsten zijn voor hen die tot God wederkeeren, en de zoetste vertroosting voor hen die blijven.

H. Augustinus

O Maria, Gij weet dat ik naast het H. Hart op U al mijne hoop heb gesteld.

DUURBARE KINDEREN EN KLEINKINDEREN, vergeet dengene niet die U aan gene zijde van het graf blijft beminnen.

Mijn Jesus Barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

---

L. RIBBENS.