



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## PETRUS DIELS

WEDUWNAAR VAN

### ANNA ELISABETH DILLEN

VOORZITTER VAN DE BOERENGILDE,  
ONDERVOORZITTER VAN ST. VINCENTIUS,  
LID VAN DEN BOND VAN HET H. HART  
EN LID VAN ANDERE GENOOTSCHAPPEN,

geboren te Kessel, den 4 November 1859 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 22 September 1945.  
Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De krachten hem begevende, stierf hij in een  
gelukkigen onderdom en op eengevorderden leeftijd  
hij had de volheid zijner dagen bereikt.

Thans rust hij na een langen vaartocht van zijn  
dengdzaam leven, in de Eenwige Haven waar God  
hem de belooning heeft gegeven voor zijn gebed  
en zijn verdiensten.

Wij hebben hem zachtjes de oogen zien sluiten en  
dan ontstond in ons hart een onuitsprekelijke droef-  
heid, die in tranen nitstortte; want door zijn afster-  
ven werd het samenzijn gebroken met hem die de  
wettige en zalvende vrengde van ons allen nitmaakte.

Liefste Kinderen en Kleinkinderen, ziet op ten  
hemel, daar wacht ik u. Blijft getrouw aan uw geloof  
hebt elkander lief gelijk ik u bemind heb en bidt  
allen voor mij, onze wederzijdsche liefde indachtig.  
Barmhartige Heer Jezus, geef hem de eenwige rust.

---

DE FAMILIEN DIELS, DILLEN, VAN LEEST  
EN KEGELAERS, DANKEN U.

---

G. VAN DER WEYDEN, KOSTER, KESSEL.