

Zij sterven niet onvoorziens die alle dagen de dood zich weten voor oogen te stellen.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †
van Mevrouw

MARIE DIERAERT

Weduwe van wijlen Mijnheer

Theofiel VAN LIEFDE

geboren te Rosebeke den 3 Mei 1878 en godvruchtig overleden te Elst den 22 Augusti 1940.

† ersterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

† was Lid van 'de Confrerie van 't H. Hart van de Wekelijksche Kruisweg en alle andere Genootschappen.

De zoo onverwachte dood van deze brave vrouw doet ons wederom herinneren aan de broosheid van dit leven. Deze die wij betreuren was een deugdzame godvruchtige en werkzame moeder en echtgenoot.

Hoeveel menschen moeten haar dank schuldig zijn voor de onbaatzuchtige en liefderijke zorgen die zij aan zoo-velen in de bange uren heeft besteed.

Haar huisgezin heeft zij in de vrees des Heeren opgebracht zij beminde God en zijne Kerk. Kwam zij niet dagelijks naar Gods tempel om te bidden voor haar dierbaren zoon die verre van huis, herstellende uit een zware ziekte met vreugde de dag afwachtte van de blijde en gelukkige terugkomst om moeder, echtgenoot en kindertjes aan zijn hert te drukken. Helaas dat hart ligt nu gebroken, doch zooals zij was. moeten wij zijn: ons onderwerpen aan Gods Wil.

Beminde Broeder en Zuster. Lieve Kinderen en Kleinkinderen, Bloedverwanten en Vrienden. ge hebt nu verdriet. maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal onze blijdschap ontnemen. Joan. XVI

Ik vraag van u geene tranen; maar dat gij den goeden God biddet voor mijne ziel.

Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

.....
Druk. Van Nedervelde. Elst