

Komt, Heiligen Gods, komt Engelen des Heeren,
en geleid haar in het Hemelsch Jerusalem.

getijden der overledenen.



Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW

Mathilde DIERAERT

WEDUWE VAN MIJNHEER

MARIEN NOTERMAN

*Zij was lid der Congregatie van de Christene Vrouwen
en den wekelijkschen kruisweg.*

Deze eenzame vrouw laat het aandenken na van
eene voorbeeldige moeder en was eene vurige chris-
tene. Zij was een toonbeeld van naasteliefde en
nooit sprak zij het minste kwaad van haren even-
mensch.

Droevige nachten heeft ze doorgebracht en smart-
volle dagen geteld: doch met stichtende verduidig-
heid heeft zij het einde harer kwalen afgewacht, tot
het oogenblik dat de Heer had vastgesteld, om ze te
beloonen.

Lieve kinderen, hebt dank voor uwe genegenheid
en goede zorgen; bidden wij voor elkander: volhardt
in de vreeze des Heeren en tot blijde wederzien in
den Hemel.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

Akten v. Geloof, Hoop, Liefde. (7 j.en 7 quad. afl.)

R. I. P.