

Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**MARIA THERESIA DIERICKX**

Weduwe van

**Mijnheer Ivo VOCAET**

geboren te St Lievens-Essche den 13 April 1865 en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde den 19 Mei 1937  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Zulke dood is goed die het leven niet wegneemt maar in een beter verandert.

Gelukkig is demensch die het in zijn leven zoo aanstelt gelijk hij wenscht gevonden te worden bij zijn dood; want in den dood zullen wij alles verlaten; onze deugden en goede werken alleen zullen ons volgen ter belooning.  
H. Th. à K.

Deze achtbare overledene was als de kloeke vrouw van het H. Schrift, godvreezend werkzaam, steeds wakende op al de zorgen van haar huis. Gansch haar leven heeft zij in kommer en zorg doorgebracht voor hare kinderen. Zij wakkerde elk van hen aan met goede woorden en voorbeelden. Groot zijn bij den Heer hare verdiensten.

In U o Heer heb ik altijd mijn betrouwen gesteld gedoog niet dat mijne hoop bedrogen worde.

Duurbare kinderen en bloedverwanten, vaartwel, oefent u in godsvrucht, aan haar toch zijn de goederen van tegenwoordig en toekomstige leven beloofd.

Vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot wederziens in den Hemel:

Mijn Jezus barmhartigheid.

100 dagen afl.

---

Soetegem, drukk. De Beiaard, Haegeman-Cousy