



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# AUGUSTHA DOCLO

echtgenote van Mijnheer

## ALFONS ROMEYNS

geboren te Oprakel den 17 Februari 1912,  
en aldaar godvruchtig overleden den 26 Februari 1942,  
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Katholieke Vrouwengilde.

---

Kort is het leven van den mensch en zoo spoedig vervlogen; broos en verpankelijk is alles wat ons hier op aarde wordt geboden. Niemand weerstaat aan 't geweld der dood. Rijk en arm, oud en jong allen moeten bezwijken onder hare slagen.

Nog in den bloei des levens heeft God haar geroepen en haar al te vroeg ontrukkt aan de genegenheid van allen die haar hier op aarde zoo duurzaam waren.

Na langdurig liiden en kwelling was ze vol hoop op genezing heengegaan. Weldra zou ze weerkeeren en eens hersteld, zooals vroeger haar huiselijke taak hernemen. Onverwacht echter en verraderlijk heeft de dood haar koude hand op haar gelegd en heel die schoone hoop vernietigd.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, beste ouders, broeders, zusters en familie, pijnlijk valt die vroege scheiding en lang had ik gehoopt met U allen saâm te zijn. Troost U echter en geloof in Gods oneindige goedheid en Voorzienigheid. Bidt voor mij, opdat de Heer mijn ziel genadig weze en ook Gij, m'n duurzame Bloedverwanten, kennissen en Vrienden, vergeet mij niet in uwe vrome gebeden.

Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust!

---

Uitgever L. Van Hoever, Koster Oprakel