

Zoals het den Heer behaagde, zoo is het geschied, dat de Naam des Heeren gezegend zij.

Bid God voor † de zielerust
van

HUBERT DOCLO,

echtgenoot van

BERTHA VANLYS.

*geboren te Pariche, den 7 Oktober 1899 en
schielijk overleden te Corbeil, (Frankrijk)
den 17 Oktober 1931.*

O mensch wat zijt gij toch op deze wereld ; s' morgens staat gij op, gelijk eene bloem die ontluikt in het open veld, en 's anderdaags de zon staat niet meer op voor u . . O almachtige God wie zal uwe ondoorgrondbare besluiten begripen ? Van den vroegen morgen vertrekt de dierbare afgestorvene naar zijn werk, doch deze dag moest de laatste wezen ; de terugkeer naar zijn vaderland naar zijn huisgezin was hem ontzegd want de vreedde dood sneed plotseling den draad zijns levens af.

Te vroeg helaas werd hij aan onze liefde onttrokken en zijne teedere kinderen die hunnen netelingen toestand nog niet begripen, moeten zijne vaderlijke zorgen derven. Gods wil geschiede, buigen wij ons hoofd, ten vollen den heiligen wil Gods aanbeddende.

Vaartwel beminde echtgenoot, lieve kinderen al ben ik van uw aanschijn weggerukt, toch leeft gij in mijn hart. Wij zullen elkander in den Hemel wederzien Wees mij indachtig in uwe gebeden

Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt