

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

NATHALIE DOCCLO

weduwe van Mijnheer

PIETER DECLERCQ

geboren te Oprakel,
den 11 Juni 1872, godvruchtig overleden te Parike,
den 15 Januari 1943,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Den geloovigen wordt het leven niet ontnomen
maar slechts veranderd; en terwijl het huis dezer
aardsche ballingschap in puin valt, wordt er een
eeuwige woon in den hemel bereid.

Prefatie uit de mis der overledenen.

Het is geschied wat den Heer beliefd heeft, zijn
naam zij gebenedijd. Job I 21.

De wereld gaat voorbij en hare begeerlijkheid;
maar die den wil van God volbrengt blijft in
eeuwigheid Job I 17.

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven,
zij zullen rusten van hunnen arbeid, hunne werken
volgen hen. Apoc. XIV 3.

Wij moeten de dooden helpen niet met tranen,
maar door gebeden en sacrificiën, H. Chrisost.

G E B E D

*Neem aan, o Heer, onze gebeden voor de ziel
uwer dienares Mathilde, opdat zij indien haar nog
eenige vlekken der aardsche besmettingen mochten
aankleven, door de barmhertigheid uwer vergif-
fenis mocht gereinigd worden. Door Christus onzen
Heer. Amen.*

Beminde kinderen, kleinkinderen, broeder en
zusters, hebt dank voor uwe liefde en goede zor-
gen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijne
toevlucht. 300 d. afl.

De vier akten a. u. b.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel