

Maria is ons leven gedurende ons ballingschap en zij wordt onze troost in de uur der dood, die zij voor hare kinderen zoet en aangenaam maakt.



Bid voor de Ziel van
ROSALIE DOESSELAERE

WEDUWE VAN
PIETER VERSIEREN

geboren te Bevere den 4 Maart 1836, en overleden
te Audenaarde den 17 Mei 1912
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Van hare kinderjaren af in de vrees des Heeren opgevoed, heeft zij gestadig den weg der deugd bewandeld en haar leven vlekkeloos overgebracht.

God is de bestierder van alles. Aanbidden en vereeren wij de goddelijke voorzienigheid in pijnlijkheden zoowel als in vertroosting; geven wij ons gansch over in de handen van den Heer, in de handen van den goeden, almachtigen en barmhertigen God.

Maak u gewoon alle lijden te aanzien als giften van God en als druppels van het duurbaar bloed van Jezus. Zeg in alle voorvallen van pijnlijkheid met den verduidigen man Job: „de naam des Heeren zij gebenedijd.“

't Is door lijden dat Jezus, onze Meester en ons Voorbeeld tot de glorie is gekomen, 't is langs denzelfden weg dat wij tot den hemel moeten geraken.

Troost u, beminde Kinderen. Bloedverwanten en Vrienden; onze scheiding zal niet langdurig wezen; in den hemel zien wij malkander weder. Ik bewaar de zoete gedachtenis uwer liefde; ik vraag u eene laatste gunst: wees mij indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 dag. afl.)

Bid de akten voor den overledene.
(7 j. en 7 quad. afl.)

Audenaarde, Maurice Dhondt.