

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Hortense DONCKERWOLKE

Echtgenoot van Mijnheer

KAREL GHYS

geboren te Erwetegem,

den 31 Augusti 1847 en godvruchtig overleden  
te Oubraket, den 31 Januari 1922.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten.*

ZIJ WAS LID VAN DE CONFRERIE VAN HET H. HART,  
EN VAN DE H. BARBARA TE ERWETEGEM.

Zij was bekleed als uitverkorene des Heeren met goedertierenheid, nederigheid en zachtmoedigheid.

Eene zaak alleen beheerde en bezielde gansch haar leven: in alles den heiligen wil van God zoo volmaakt mogelijk te volbrengen. Haar gedrag steunende op de voorschriften van het evangelie, zoo w's zij steeds eenvoudig en voorzichtig, beminne-lijk en vreedzaam.

Zij heeft hare kwellingen en ongemakken met verdueligheid verdragen en den dag des Heeren met vertrouwen afgewacht, als de belooning van hare deugden en goede werken. En als de dood kwam aankloppen behield zij haar vertrouwen op God en ontsliep zachtjes in den Heer.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten, mijn ballingschap is geëindigd, wij zullen in den hemel malkander wederzien... Bidt voor mij... voor den troon des Heeren zal ik u indachtig zijn.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300d. aft.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. W° Van Nieuwenhove.