



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

**Joseph Donekerwoleke,**

weduenaar van Mevrouw

**Theresia Spitaels,**

Schatbewaarder van het kerktabrick. Voorzitter  
van het Aartsbroederschap van het H. Sakrament  
lid van den wekelijkschen kruisweg, den  
derden regel, enz.

*geboren te Everbeke, den 7 Februari 1836*

*en aldaar overleden den 4 Februari 1915*

Voorzien van de HH. Sakramenten.



Deze die wij betreuren was een goede raadsman, een altijd behulpzame vriend, voorzichtig en wijs in zijne woorden en werken, bemind van God en van de menschen, ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Na zoovele verdienstvolle jaren, zond de Heer hem die onverbiddelijke ziekte over, gedurende dewelke hij meenigmaal uitriep: *« Ik had nog gaarne eenige jaren geleefd, om de ellendigen te ondersteunen, doch is het Gods wil, ik ben niet benauwd met mijnen zaligmaker te rekenen »*.

Denken wij hoe hij na zooveel lijden, zijnen ~~er~~ nog eens met bijzonderen eerbied ontvangende met blijdschap herhaalde; *« Binnen kort ga ik naar den Hemel »* en inderdaad, zonder doodstrijd gaf hij zijne schoone ziel aan zijnen Schepper weder.

O gelukkig einde! mocht het onze daaraan gelijk zijn. Daarom wandelen wij zijne voetstapen na.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier.