

De dood van den rechtvaardige is geen dood ; hij slaapt in om in den hemel te ontwaken. H. Alph.



Gedenk in uwe gebeden de ziel

VAN ZALIGER

Corneel Christiaan Dominicus DOMIN

echtgenoot van

Maria Rosalia Ceuppens

geboren te Mechelen den 17 September 1839, en aldaar godvruchtig overleden den 12 Mei 1921, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De lijkdienst, gevolgd van de begrafenis op het gemeentekerkhof, zal plaats hebben op Zaterdag 14 Mei, te 10 uur, in de parochiale kerk van Sint Jozef (Coloma).

Een tweede dienst, vanwege de familie, op Zondag 21 Augustus 1921, te 8 u., in dezelfde kerk.

Die met hem leefden hebben de goedheid van zijn hart en de schoonheid zijner ziel bewonderd : daarom betreuren zij weenend zijn afsterven. Hij was bemind bij God en bij de menschen en zijne gedachtenis is in zegening. Eccl. 45, 7.

Uitgeput van krachten, verzwakte hij en stierf als een voorbeeld van verdueligheid.

Zeer lieve echtgenoote, beminde kinderen, schoon- en kleinkinderen, ontvangt mijn laatste zegen, be- waart steeds in uw hart mijne gedachtenis en ver- geet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid ! 300 d. af.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. af.

Wij ruste in vrede !

Vereeniging, Lindestraat, 71, te 9 1/4 u.