

De dood is de verlossing van vele ellenden; zij is een schat voor die wel geleefd heeft.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# ZÉNAIDE - MARIE DOORNAERT

Echtgenootte van Mijnheer

## HENRI MENSCHAERT

geboren te Nederbrakel, den 24 September 1849  
en aldaar overleden den 19 October 1926  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was eenvoudig en rechtschapen van hart, werkzaam en plichtbetrachtend, vreesde God en week af van het kwaad. Job I.

De Heer heeft zijne dienares beproefd. Droeve dagen en ellendige nachten heeft zij geteld; doch zij heeft den Heer met verdueligheid afgewacht, en de Heer heeft zijne oogen op haar nedergeslagen hare gebeden verhoord en uit de ellenden getrokken.

Beweent mij niet; ik leef in den Hemel met het koor der Engelen bij Dingen die ik op aarde bemind heb. Onze scheiding zal niet langdurig zijn in den Hemel zullen wij malkander weder zien Maria is de deur des Hemels; gelukkig en voorzichtig dezen die in Haar hun betrouwen stellen.

Beminde Echtgenoot, Bloedverwanten gij allen die mij met uwe liefderijke zorgen hebt omgeven binst mijne langdurige krankheid, hebt dank.

Eene zaak verlang ik nog van U en deze is dat Gij mij in uwe gebeden zoudet indachtig zijn

Mijn Jezus barmhartigheid 100 d. afl  
Zoet Hart van Maria wees mijn heil 300 d. afl

Vandriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.