

Hoe kan men een leven beminnen, dat zoo-  
veel bitters bevat, en onderhevig is aan zooveel  
rampen en ellende? Th. a Kemp. 20 2

Bid voor † de ziel

van

**Mevrouw Marie Sidonie DUBOIS**

Weduwe van Jozef BOUVRY,

Echtgenoot van Jules OKERMAN,

*Geboren te Bever, den 16 Maart 1861 en  
godvruchtig overleden te Everbeek,  
den 18 Juni 1940.*

*Versterkt door de HH. Sacramenten*

Zij heeft aanhoudend in haar leven naar de stem  
des Heeren geluisterd, aan zijn geboden ge-  
hoorzaamd, en alles trachten te volbrengen zoo  
als gij, o Heer, het bevolen hebt. Deut. 22

Zalig de dooden, die in den Heer sterven,  
nu rusten zij uit van hun arbeid, want hun  
werken volgen hen. Apoc. 14

Vaartwel, geliefde echtgenoot, kinderen en  
kleinkinderen, hebt dank voor uwe liefdevolle  
zorgen : voor Gods troon zal ik u niet vergeten  
en u daar, samen met den afwezige, afwachten.  
Beminde broeders en zusters, ik laat u in de  
vrede des Heeren : verlaat ze nooit. Ik beveel  
u allen God aan : Hij zal u beschermen.

Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

---

Everbeek druk Depessemier Vanderdoncht