



Maria is ons leven in dit ballingschap, zij wordt onze zoetheid in het uur der dood. (H. ALP. DE LIG.)

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Angelina DRIESEN,

ECHTGENOOTE VAN

Josephus PROOST,

Lid van de Congregatie der H. Familie en van het broederschap van den H. Kruisweg, geboren te Gierle den 25 April 1829 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 26 Juni 1911, voorzien van de HH. Sacramenten der sterfenden.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

PROV. XVI. 31.

Zij was eenvoudig, godvreezend en afwijkend van het kwaad. (JOB.)

Van hare kindsheid af vreesde zij God, onderhield zijne geboden en was nauwkeurig in het volbrengen harer christelijke plichten.

(TOB. 2. 13 en ACT. 10.)

Zij was eene voorzichtige vrouw, zij heeft neerstig op haar huisgezin gelet en haar brood in ledigheid niet geëten. (BOEK DER SPREKEN, 31, 20.)

Wie God vreest moet de dood niet vreezen, want zij zal hem eene bron van geluk zijn.

(ECCL. I., 13.)

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadrag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. a.)

Dat hare ziel in vrede ruste. Amen.

Thielen.— Drukk. Kinderen PEETERS.