



Gedenk in uw gebed en in het H. Misol.

DE HEER

Charles DROESBEQUE

echtgenoot van Mevrouw Anna VAN WYMER.

NOTARIS

Oud-Burgemeester van Zottegem

Gewezen Voorzitter van de Kamer der Notarissen

Geboren te Zottegem, op 16 November 1898 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Gentbrugge, op 29 Januari 1956, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Hij was eerlijk en rechtzinnig: in de belijdenis van zijn Christelijke overtuiging en in heel zijn doen en laten. Hij was eenvoudig en bescheiden, nooit bedacht op uiterlijk vertoon noch op sukses of applaus. Hij was wijs en bezadigd, wärs van fanatisme of voortvarendheid. Hij was dienstvaardig en edelmoedig met een mildheid die liefst het geheim bewaarde.

Heel Zottegem voelt dit afsterven aan als een groot verlies; niet enkel de vele verenigingen waarvan hij niet zelden èn het hoofd èn de rechter arm was, maar de hele gemeente weet dat zij de steun van zijn verstandig beleid zal missen. Voor zijn talloze vrienden, zijn familieleden, zijn echtgenote vooral, slaat zijn heengaan een pijnlijke wonde.

Moge de Heer hem belonen voor al 't goed dat hij deed. Moge Zottegem hem in dankbaar gebed gedenken.

"Ontferm U, o Heer, over de ziel van uw dienaar opdat hij, uit de wereld gescheiden, bij U moge leven; delg en vergeef, omwille van uw grenzeloze barmhartigheid, al wat hij door menselijke zwakheid in aardse omgang mocht misdaan hebben. - Door Christus onze Heer. Amen". (Liturg. gebed).