

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontbonden worden. 2 Mach.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIE-LEONIE DROESBEKE**

Weduwe van

**Mijnheer François NOULS**

geboren te Delftinge, den 15 Mei 1861 en godvruchtig overleden te Overboelare, den 18 Juli 1942.  
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

- O wat zal eene gelukzalige eeuwigheid U al den last van dit leven ruimschoots vergoeden, zoo gij dien verdraagt met vertrouwen en met geduld.

Doorsta geduldig de beproevingen van dit leven, en betrouw meer op God dan op u zelve, overtuigd dat al het lijden van den tijd niet te vergelijken is met de toekomstige heerlijkheid, welke erdoor verdiend wordt. Nav. Ch.

Bewaart in u de vrees des Heeren, ook in uwe hooge jaren, en hoopt op zijne barmhartigheid : dan zal uwe belooning niet uitblijven. Eccl. 2. 6. 8.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik verlaat u : Weent niet over mij, maar bidt voor mijn zielerust. Hierboven zal ik met Vader u allen indachtig zijn.

Jezus, Maria, Jozef, laat mij vreedzaam rusten in uw heilig gezelschap. (300 d. afl.)

R. I. P.

Drukkerij Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsberg.