



God gaf het ons, God nam het weder
wij knielen biddend voor Hem neder.

ZOET AANDENKEN

van

Monique Marie Droesbeke

dochtertje van Elie en van Denise De Cock,
geboren te Geeraardsbergen, den 6 Oct. 1944
en door de Engelen ten Hemel opgenomen,
den 15 Januari 1949.

Vader lief, zeg waarom gij weent?
Moeder toch wat breekt uw harte?
Is 't omdat uw klein kindje
U zo ras ontstolen werd?

* * *

Weet gij niet dat in den Hemel
Met het juichend Englental,
Moniekje haar God beminnen
Maar U ook beminnen zal.

* * *

Weet gij niet dat er van boven
Lijk een stertje dat er blaakt,
Zij op U en op uw ander kindje
Voortaan, zorgvol, altijd waakt?

* * *

Daarom troost U, lieve Vader
Neen, o Moeder, weent niet meer
't Kindje juicht in 's Hemels zalen
En daar wacht zijn liefde U weer.

* * *

Laat de kleinen tot mij komen
Het Rijk der Hemelen behoort hun toe.

H. Matth.

Uitg. Surdiacourt, koster, St Maria-Lierde