

Al wie mij zal beleden hebben voor de menschen,
die zal ik ook herkennen bij mijnen Vader die in
hemel is,

Matth. X. V. 32.



Bid voor de zielerust

van Mevrouw

PAULINA DROESBEKE

echtgenoot van Mijnheer

MARIEN MATTHYS

LID DER CONFRERIE VAN DE GELOOVIJGE ZIELEN.

Geboren te Delftinge, den 7 Juli 1843, en aldaar
godvruchtig overleden. den 30 Maart 1910.

*Na ontvangen te hebben de Rechten van onze
Moeder de H. Kerk.*



Steunende op den overvloed uwer barmhertigheid,
zal ik uw huis binnentreden, en vervuld, met uwe
vrees zal ik u aanbidden. *Ps. V. 8.*

Gij zult den rechtveerdigen geleiden, gij, o God
die de herten en de nieren doorgrondt. Met recht
verwacht ik hulp van den Heer, want hij verlost
dengenen, die oprecht van herte zijn.

Ps. VII. 10-11.

Geene dood mag voor Kwaad gehouden worden ;
welke een goed leven voorafging. Zij is de weg tot
het eeuwig leven. *H. Aug. en H. Ambr.*

Mijn teergeliefde Echtgenoot, wees niet te zeer
bedroefd, welhaast zullen wij malkander wederzien,
dan zullen wij ons verblijden, en niemand zal ons
van onze vreugde berooven.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik u altijd meer
en meer beminne. *(300 dagen aftlaat.)*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukkerij Oscar Surdiacourt.