

Kom, o Heer, help en bevrijd ons. (Lit.)



**BID TOT ZIELERUST**  
van Mijnheer

**JOZEF-HONORÉ DROESBEQUE**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIE VAN DER DONCKT**

geboren te Velzeke-Ruddershove, den 20 Augustus 1890  
en er godvruchtig overleden, den 4 Februari 1945.

*gesterkt door de H.H. Sacramenten.*

Lid van den Kerkraad, Secretaris van het St. Vincentius-  
genootschap en lid van de godvruchtige Genootschappen.

Eene onverbidde lijke ziekte heeft hem langzaam doorgemarteld. Jaar na jaar zag hij gaan en komen in vurig verlangen naar beterschap. Hoezeer hij ook bad om genezing, hoe vurig zijne familieleden ten allen kante ook met hem medebaden; hoe liefderijk zijne huisgenooten, met onuitputtelijke opoffering, hem dag en nacht verzorgden, niets heeft kunnen helpen.

Toen hij dan op 't laatz begreep dat hij wellicht nooit meer gezond zou worden, toen heeft hij, op God betrouwend, Hem in volle onderwerping, zijn leven opgeofferd: « Heer Uw wil geschiede, al begrijp ik het niet, Uw wil geschiede, al doet het verdriet. »

Zonder morren noch klagen offerde hij zijne jarenlange ziekte, den weer moed en het lijden; soms smeeënd in gebed: « Heer, laat uwen dienaar in vrede gaan en sterven. »

Mijn lieve echtgenote, zoo dikwijls heb ik u bewonderd om uwe trouwe liefde en onverstoortbaar geduld, om uw geloof en moed in de zoo talrijke en harde beproevingen. En gij, mijne dochters, vele offers hebt gij ook voor mij aan mijn lijdensbed gebracht, thans zijt gij alleen met moeder, eerbiedigt haar, bemint en helpt elkander. De grootste smart in mijn lijden was deze: op aarde nooit te kunnen vergelden wat gij voor mij deedt, wat ik echter niet kon zal God doen; Hij zegene en beware u. Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, wj betrouwen op U. (300 d. afl.)

R. I. P.

*Drukk. Melckebekz. Sottegem.*