

Eer en glorie aan de dapperen die voor hun
Vaderland zijn gestorven



In den bloei uwer jonge jaren
in het volle uwer kracht
Heeft u eenen granaatsplinter weggebracht
Onzen lieven broeder waar is uw graf
Zeg het ons, dat men het zoeken kan
Mijn graf is eenen Hugel, in wijder veld,
Verre van de mijnen verlaten alleen
Is mijne rustplaats, tot in der eeuwenheen.

Vele tranen zijn onze oogen ontloken
Voor u geliefde Broederhert.
Afscheid hebt gij van ons genomen.
Een spoedig wederzien riep gij ons toe
Hard is de slag, die ons heeft getroffen,
Verbroken is de schoone band,
Doch eenen troost, is ons gebleven
Ons wederzien in een beter land.

vaartwel mijne lieve zusters, familie vrienden
en kennissen, hartverscheurend was voor u den
stond, als ik u heb verlaten om mijne plichten te
vervullen jegens mijn dierbaar vaderland.

Lang heb ik de hoop gekoesterd in uw midden
terug te keeren. Helas ! God heeft er anders over
beschikt, dat zijnen Heilige wil geschiedde

Onzen eenige beminde Broeder, kloekmoedig
hebt gij ons verlaten om vrijwillig de wapens op te
nemen, en uwe broeders ter hulp te snellen, tegen
den schrikkelijken en vreeselijken aanval der
duitschers.

Zonder op houden hebben wij onze gebeden tot
den goeden God verheven, om u in onze armen
nog te mogen ontvangen. Helas ! dat geluk is ons
voor eeuwig ontnomen. Door den vijandelijken
kogel op het slagveld getroffen, zijt gij in den bloei
uwer jonge jaren onverbiddelijk nedergeveld.

Rust in vrede onze eenigen beminde Broeder,
God zal onze geleider wezen om uwe eenzame
rustplaats te zoeken, en bloemenkransen neder
te leggen op het graf van een nederige soldaat
gestorven voor het Heiligste recht.

.....
Everbeke, druk. Arm. Depessemier.