

Maria is ons leven in dit ballingschap, zij
wordt onze troost in het uur des doods. H. Lig.

Gedenk in uw † gebeden de ziel
van Mevrouw

Anna Margareta EECKHOUT,

Echtgenootte van Mijnheer

Cyriel DECLERCQ,

*Geboren te Nederbrakel, den 29 Mei 1892 en
overleden te Everbeek, den 3 Juli 1937.*

Voorzien van de HH Sakramenten der stervenden

Ik heb smarten en verdriet gevonden en heb
den Naam des Heeren aangeroepen. Mijn
dagen zijn vervlogen, doch de laatste waren
voor mij in nacht veranderd.

De Heer heeft mij smart op smart overgezonden ; met zuchten heb ik mij vermoeid en geen rust gevonden. Mijn kwaal was ongeneesbaar maar ik heb mij geheel en gansch aan Gods wil overgegeven, indachtig oat het lijden van de wereld het beste middel is om ons de eeuwige vreugden te verzekeren.

Ja, zalig die verduldig is in het lijden omdat hij na de beproeving de kroon des Hemels zal ontvangen,

Vaartwel, duurzame Echtgenoot, beminde Zoon en Familie, hebt dank voor uw zorgen. Nog lange jaren konden wij samen gelukkig zijn, Gods wil geschiede. Bewaart mijn aandenken vooral in uw gebeden en volgt altijd de voorbeelden na die ik u gegeven heb. Tot wederziens, in den Hemel !

Jezus. Maria, Jozef 7 j. en 7 q. afl.

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt