

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot
een beter leven. (H. Bern.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijneheer

CONSTANTIN EECKHOUT

zoon van wijlen

Charles-Louis en Marie Theresia De Pryck

geboren te Elst, den 5 Maart 1859 en
er godvruchtig overleden den 10 September 1931.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden

Hij was lid der Confrerie van het H. Hert, van
den H. Franciscus Xaverius en den wekelijkschen
kruisweg.

Van zijne teederste jeugd af, leerde hij God
vreezen en alle zonden vluchten. (Tob 1 10.)

De Heer had hem vervuld met den geest Gods,
met wijsheid en verstand ... hij heeft den jonge-
lingen een voorbeeld van kloekmoedigheid nage-
laten. (Eccl. Mach. 2)

Hij was rechtzinnig en sprak volgens de waar-
heid die in zijn hert was, deed geen bedrog met
zijn tong, deed geen kwaad aan zijnen evenmensch
en luisterde niet naar laster Ps. XIV.

O, hoe gelukkig en hoe voorzichtig is de mensch
die het zoo aanlegt in zijn leven gelijk hij begeert
gevonden te worden in het uur zijner dood.

(Th. a Kemp.)

Beminde Bloedverwanten, het eenigste dat ik
van U verzoek, is mij indachtig te zijn in uwe
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j & 7 q. a.)

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Drukk. Wed. O. Surdiacourt