

Zalig, die in de Heer sterven.

Bid voor † de Ziel

van

EMMA EECKHOUT

Dochter van wijlen

FRANÇOIS en VIRGENIE VAN DORPE

geboren te Nederbrakel de 27 December 1836 en
a. daar godvruchtig overleden de 24 Februari 1952.
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart. en van de
Congregatie van O. L. Vrouw.



Onze levensweg is een kruisweg, waarvan wij de dragers zijn. Dat heeft de overledene goed ondervonden, want jarenlang werd ze gekweld door een droeve en pijnlijke ziekte. Doch in blijde en droeve dagen moeten wij als echt christene mensen, Jezus leren volgen en van Hem leren welke richting wij aan ons leven moeten geven. Alleen de vaste hoop op een onverstoortbaar geluk in God geeft dan ook troost en kracht. Die gedachte verzacht het lijden en leert ons volledig berusten in Gods Heiligen Wil.

De overledene wist dat een goede en zalige dood te verkiezen is boven een rusteloos en pijnlijk leven. Daarom wachtte ze geduldig op het ogenblik dat God haar bij zich zou roepen om haar te belonen voor haar verduidelijk gedragen lijden. Daarom ook vond ze in het gebed haar sterkste troost.

Beminde broer en familie, wat kan ik U weer geven voor al wat gij gedurende mijn ziekte voor mij gedaan hebt? Niets was te veel en steeds hebt gij mij met de beste zorgen omringd en steeds vol liefde en genegenheid mij opgepast. Ik ben U veel dankbaarheid verschuldigd en daarom bid ik nu God dat Hij u overvloedig zou zegenen. Vergeet gij dan op uw beurt mij niet in uw gebeden.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt