

Bermhertige Heer Jezus, geef hem de eeuwige  
rust. (300 d. ajlaat.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

**FRANÇOIS EECKHOUT**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIE-VIRGINIE VAN DORPE**

LID VAN HET

GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

geboren te Nederbrakel, den 26 Maart 1840 en  
godvruchtig overleden den 9 Februari 1914.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten*

Zijne wegen waren vreedzaam... hij was een man  
van geloof, godsdienstig, rechtzinnig van hert en  
het kwaad schuwend. JOB. I.

De dood van den rechtveerdige is het einde van  
den nacht, en het begin van den dag; het einde der  
ellende en de ingang der zaligheid.

H. ANTON. V. PADUA.

't Verstand van den wijze is steeds bij God.

H. BERN.

Hij was wijs, stichtend en geduldig in al zijne  
ellenden, en op 't laatste sprak hij vol geloof: Heer  
het is mij wel wat gij doet; uw heilige wil geschiede.

Lieve Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten  
gij hebt mij met teedere zorgen omringd, dank voor  
uwe liefde. Blijft steeds elkander beminnen en leeft  
immers kristelijk en de God van vrede zal met u  
zijn. Vergeet mij niet in uwe gebeden en zoo zien  
wij elkander weer,

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. ajl.)

**R. I. P.**

Nederbrakel. Drukk. Oscar Surdiacourt.