

De Ziekte is de toetssteen der heiligheid



## BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

# HORTENSE EECKHOUT

dochter van wijlen

Jan-Baptist en van Coleta DEPREZ

geboren te Nederbrakel,  
den 17 Mei 1879 en er godvruchtig overleden,  
den 6 Januari 1926,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Eene godvruchtige ziel houdt de oogen op God gericht, oorsprong van alles, bestuurder van alle gebeurtenissen, hoogsten heiligmaker der zielen.

Zij is tevreden met Jezus te beminnen en, voor het oogenblik, zijn goddelijken wil te volbrengen. Zoo verloopt haar eentonig maar gelukkig bestaan. Zij kent geen smarten, want voor haar veranderen de pijnen in vreugde ; zij heeft geen bekommernissen, want Jezus denkt in hare plaats aan alles ; zij viert niets, want alles komt haar van Jezus hand, van dien Jezus dien zij alleen bemint.

Het heimwee des hemels heeft haar zoo dikwijls aangegrepen ; en in het stervensuur mocht de getrouwe bruid Jezus woord vernemen : « Kom, welbeminde ziel, verlaat dit aardsche oord, dat land van droefheid en pijnlijk zwoegen, kom bij mij, ik zal u met glorie kronen »

Vaartwel, beminde Broeders en Zusters, Bloedverwanten en vrienden, die mij door uw voorbeeld hebt gesteund, ik ga naar het Licht, naar de liefde naar het leven, ik ga naar Jezus in gezelschap van onze goede Moeder Maria.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met U in vrede ruste.

300 dagen afl.

RUST IN PEIS

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel