

De verrijzenis des vleesch is de hoop der Christenen.  
(H. Aug.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# LEONIE EECKHOUT

weduwe van Mijnheer

## CHARLES-LOUIS DE PESSEMIER

geboren te Elst den 8 November 1855 en er  
godvruchtig overleden den 11 Maart 1932.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der confreriën van het H. Hart  
en van het H. Sacrament

---

Mijn roem is deze, de getuigenis van mijn geweten :  
dat ik in eenvoudigheid des harten en oprechtheid  
Gods geleefd heb. (2 Cor. I-12)

Zij was eenvoudig en godvreezend, aangenaam aan  
God en aan de menschen ; hare gedachtenis zal in zegen  
wezen. (Job.)

Ik sterf, maar mijne liefde voor U sterft niet ; ik zal U  
in den hemel beminnen gelijk ik U bemind heb op de  
aarde. (H. Berckmans.)

Eene vrouw die den Heer vreest is lofwaardig.  
(Prov. XXXI-30)

Teergeliefde Kinderen, Kleinkinderen en Bloedver-  
wanten, bemind elkander en weest mij indachtig in uwe  
gebeden en in uwe heilige communiën.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 . qaf.)

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

Bermhertige Jesus geef haar de eeuwige rust.  
(300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt