

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de Ziel

van

MARIA-JUSTINA EECKHOUT

dochter van wijlen

FRANÇOIS en VIRGINIE VAN DORPE

geboren te Nederbrakel, de 26 September 1882, en er
godvruchtig overleden de 15 Maart 1949.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden,

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.



De godvrezende sterft gerust. De dood is de verlossing uit het lijden en de kwellingen van deze wereld ; hij is het begin van de gelukzalige eeuwigheid.

Hoe zalig en troostend is het te gedenken dat de duurzame overledene van haar kinderjaren af in de eenvoudigheid des harten den Heer heeft gediend, het kwaad heeft vermeden en de deugd heeft beoefend.

En omdat zij aangenaam was aan God was het nodig dat zij beproefd werd. Terecht mag zij met de heilige man Job zeggen : " Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld, mijn leven is in smarten geëindigd ; maar pijnen en ziekten wanneer men ze geduldig verdraagt, volmaken de kroon welke God ons heeft voorbereid.. „ (17)

Duurbare Broeder, Zuster en Familie, ik dank U voor al het geduld en de liefde waarmede gij mij bejegend hebt. Alleen God kan en zal het u vergelden. Ik bid u, helpt mij nu bij den Heer door uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De vier akten. (12 'j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.