

Heer, Gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk; wij
geven hem U terug, doch met een hart vol droefheid.

H. Ephrem.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

NORBERT EECKHOUT

ZOON VAN

Hilaire en Bertha Van Crombrugge

Geboren te Velsicque den 21 December 1919

en aldaar godvruchtig overleden den 7 Cogst 1934.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zalig zijn zij die zuiver van harte zijn, want zij
zullen God zien. Matth. V 6.

Gelukkige jongeling! uwe ziel was te schoon om
langer in de bedorvenheid der wereld te blijven! daar-
om heeft de Goddelijke Tuinman haar overgeplant in
den hof der Engelen, om daar eeuwig te bloeien in de
volle pracht uwer reine liefde tot Jesus en Maria.

Gelijk eene schitterende ster eensklaps uit den
Hemel valt zoo ziet men soms 's menschen leven op
een keer geëindigd. Ja, de mensch denkt soms lang te
leven, en maakt plannen voor de toekomst, en opeens
komt de dood en onverwachts wordt de ziel uit het
lichaam gerukt.... De gezondheid is maar een ijdel
woord, het leven maar een droom.... Ja, alles is ijdel-
heid hier op aarde, behalve God dienen, en zoo zijn
eeuwig geluk in 't hemelsch Vaderland verzekeren.

Bemide Ouders, u genoeg danken voor al hetgeen
gij voor mij deelt, dat kan ik niet. De goede God alleen
zal u naar waarde vergelden. Ik bid U weent toch niet
over mijn afsterven, o neen, maar looft met mij den
Heer, die mij zoo gelukkig maakt. In den Hemel zal ik
u nog meer beminnen en voor u ten beste spreken.

Lieve Broeder en Zusterkens, troost gij onze brave
ouders in hunne droefheid, weest altijd hun steun en
troost. Blijft standvastig in de deugd, en eens zijn wij
allen vereenigd in de eeuwige vreugde.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen in U.

Zoet Hart van Maria weest mijne zaligheid. 300 d. a.