

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

PRUDENCE EECKHOUT

weduwe van Mijnheer,

MARCELINUS VAN ACHTER

geboren te Nederbrakel, den 22 September 1841, en
aldaar godvruchtig overleden den 25 Augusti 1934.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Grijze haren zijn eerbiedwaardig wanneer zij met
wijsheid worden gedragen. H. J. Chrys.

Zielekracht en eenvoudigheid was haar gewaad ;
godsvrucht was haar sterkte. God alleen weet wat
al gebeden zij in haar stille eenzaamheid ten Hemel
heeft gestuurd.

Hoe zoet is het te sterven voor deze die wel heeft
geleefd. De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust,
zijn dood is slechts de overgang van het tegenwoor-
dige tot een beter leven. H. Aug. — H. Bern.

Wie zich gesteld heeft gedurende zijn leven onder
de bescherming van Maria zal zonder vrees voor
Gods rechterstoel verschijnen. H. Petr. Dam.

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank
om uw teedere genegenheid en zorgen, mijn zegen
vergezelle u op al uw levenswegen. Vergeet mij niet
in uw gebeden. Vaartwel en tot wederziens in den
Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel Druk Wed O. Surdiacourt.