

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

† **René EECKHOUT**

ZOON van **Emiel en Maria Blommaert**, geboren te **Nederbrakel**, den **21 Januari 1919**, en voor 't **Vaderland** gestorven te **Borgloon**, den **19 Mei 1940**, gesterkt door de **Heilige Sacramenten der stervenden**.

Lid van den **Bond van het Heilig Hart**, van het **Xaverianengenootschap** en **Groepsleider der K. A. J.**

De Heer had hem bekleed met het edelste en kristelijkste deugdensieraad : levendig geloof, ware godsvrucht, minzaam van hart, edele handelwijze, vroolijk van karakter en diepe genegenheid tot het goede; ook was hij bemind van allen die hem kenden.

Jong nog, maar veelbelovend, had hij zich tot hoogste ideaal gesteld : dienen en voor zijn evenmensch nuttig zijn en aangenaam. Door dit heerlijke kajottersideaal bezielde had hij zich opgewerkt om eens in de samenleving groote diensten te bewijzen.

Hij werd neergeveld als slachtoffer van zijn plicht... Gekwetst, schijnbaar eerst onbeduidend, waren zijn laatste levensdagen pijnlijk bovenmenselijk. Wie René vertrouwelijk heeft gekend kan zich inbeelden hoe kristelijk hij zijn hoogste offer zal gebracht hebben : zonder klagen, zonder bitterheid, grootmoedig als altijd. Daarom ook zal dit offer van zijn jong leven milden zegen doen rederdalen over zijn geliefde Familie, over zijn duurzame Kajottersbeweging, over zijn Volk.

Waarde Zoon, onvergetelijke Broeder, duurzame Vriend, edel hart, te vroeg zijt gij aan onze liefde ontruikt ! maar uw heerlijke levenswandel en uwe voorbeelden blijven onuitwischbaar in onze harten geprent en vol hoop en betrouwen roepen wij U toe : tot weerziens in den Hemel.

AKTEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE.