

O mensch! Wat is uw leven! Een damp die een luttel tijds wordt gezien en aanstonds zal verdwijnen. Jac. IV.

† **BID voor de ZIEL van Jufvrouw** †

Gabrielle Rosalie Maria EECKMAN

dochter van

Mr **Henri** en van Dame **Margueriet Ceuterick**

Geboren te Beirvelde den 26 Augusti 1902, en godvruchtig overleden te Ste-Maria-Audenhove den 13 Novemb. 1919, versterkt door de H. Sacramenten.

Zij was lid van de Congregatie der Jonge Dochters, van den wekelijkschen Kruisweg en van de Confrerie van den H. Anonius.

VAN hare kinderjaren af, gaf zij sprekende bewijzen van godsvrucht en deugdzaamheid, en, naarmate zij opgroeide in jaren, nam zij toe in heiligheid en volmaaktheid. Dikwijls knielde zij neder aan de H. Tafel om in Jesus H. Sacrament sterkte te putten op den weg van 't sterfelijk leven; ook vond zij in de H. Communie een zoeten voorsmaak van de gelukzalige eeuwigheid.

Wij hebben rond ons gezien en geene hulpmiddelen gevonden; wij hebben gezocht en niemand kon ons helpen. Wij hebben U, o Heer, verlenging harer dagen gevraagd, en Gij hebt die verlengd in de eeuwen der eeuwen.

BROEFDE *Ouders, Broeder en zuster*, ik verlaat u na eene kortstondige ziekte voor een leven van volkomen geluk, troost u in den Heer. Duurbare *Familie* waar ik mijn kinderjaren zoo aangenaam doorbracht, die mij met gunsten en weldaden overlaadde, vaartwel en hebt dank voor uwe kommervolle zorgen, voor uwe wijze lessen en stichtende voorbeelden, bidt allen voor mijne onsterfelijke ziele. Medezusters der Congregatie, aanschouwt in mijn vroegtijdig afsterven den wil van God; heden ik... morgen gij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7. q. a.

Druk. De Keyser & Schautteef, Sottagem