

Weent niet, want het zoontje is niet dood
maar het slaapt. Matth. IX 24.



ZALIG AANDENKEN

van

GEORGES EEMAN

teergeliefd Zoontje van

Victor en van Bertha Van Hecke

geboren te St. Martens-Lierde,
den 18 April 1923 en er aan de liefde zijner
ouders ontruikt den 1 Mei 1925.



In ons hofken stond te geuren
't Lieve roosje fijn en teêr,
Met zijn reine en frissche kleuren,
En wij minden het zoozeer!

Maar een Engel kwam gevlogen,
En hij plukte ons bloemken af;
En onz' natbekreten oogen
Zagen enkel nog... een graf!

En van verre riep ons de Engel,
Wijl hij was in volle vaart:
'k Plukte 't roosje van zijn stengel,
' Want het was te schoon voor de aard!
' Later, na uw sterflijk leven,
' Zoo gij dient uw God en Heer,
' Ziet gij, met een glans omgeven,
't Bloemken uit uw hofken weer! »

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert