

Onze Vader die in de Hemelen zijt.. Uwe wil
geschiede

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

L E O E E M A N

echtgenoot van Mevrouw

Victorina Van Strythem

Hij was EERELID VAN ST-GREGORIUS MAATSCHAPPIJ
geboren te St-Martens-Lierde, den 5 April 1848, en
aldaar overleden, den 24 April 1910.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Goede echtgenoot, goede vader gedroeg hij zich
in alles met groot beleid, bleef verkleefd aan den
dienst Gods, leerde de zijnen God vreezen, de zonde
vuichten, de wet Gods beminnen en er naar leven.

(Zal. Petrus Can.)

Hij weende over den bedrukte en zijne ziel had
medelijden met den arme.

Job. XXX. 25.

Gelukkig degene die de gunst van Maria genieten
want de H. Maagd leidt hare dienaren naar den
hemel.

(H. Bonav.)

Groote pijn en heb ik in mijn lichaam geleden maar
om uwentwille o Heer, heb ik ze met verdueligheid
gedragen.

2. Mach. VI. 30.

Uw vader verlaat u, hij verlaat deze wereld waar
hij veel geleden heeft, vergeet hem niet in uwe
gebeden, ik heb u allen zoo teeder lief gehad. Blijft
vereinigd onder elkander, dient God getrouw en leeft
zoo dat gij den dood nooit behoeft te vreezen, opwelk
tijdstip hij u verrasse. Vaartwel mijne duurzame
echtgenooten en kinderen wij zullen elkander spoedig
weezien.

(H. Ant.)

Zoet Hert van Jesus maak dat ik u altijd meer en
meer beminne.

(300 dagen aflat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukkerij Oscar Surdiacourt.