

De vreugde onzer harten is weg genomen en in droefheid veranderd : de kroon van ons hoofd is afgevallen.
Jer. v. 16.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

LEOCADIA EEMAN

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist MORREELS

geboren te St-Martens-Lierde den 8 Sept. 1840
en godvruchtig in den Heer ontslapen
te St-Jans-Hemelveerdegem den 10 April 1920,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Het was eene edelmoedige vrouw, godvreezend en rijk aan eer en deugd., eene teedere moeder en de liefde die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit.

Zij sloeg acht op de paden van haar huisgezin ; en haar brood heeft zij in ledigheid niet geëten.

Prov. XXXI. H Greg. Naz.

De eerste gratie die een mensch ontvangt is van eene moeder te hebben volgens het hart van God.

Card. Pil.

De dood der rechtveerdigen is kostelijk in de oogen van God ; zij stelt een einde aan de ellende, doet den zegepraal genieten in den hemel en is het begin der volmaakte rust. H. Bern.

Groot zullen bij den Heer zijn de verdiensten dergenen die de christelijke opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben. Daarom was zij van God en van de menschen bemind en hare gedachtenis blijft in zegen. H. HierEccl. XLI-1

Vaartwel teergelietde kinderen en gij allen die ik eens beminde, vaartwel ! Onze scheiding zal niet eeuwig duren ; welhaast zien wij elkander weder in het hemelsch vaderland ondertusschen verplicht u voor de zielerust uwer moeder te bidden.

Mijn Jezus barmhertigheid ! roo d. afl.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.