



ZALIGE † GEDACHTENIS
van Mijnheer

REMY EEMAN

weduwnaar in eerste huwelijk van
Mevrouw Zoë Waeremoes,
en in het tweede huwelijk van

Mevrouw Germaine Van Twembeke,
geboren te St Martens-Lierde, den 29 October 1881
en er godvruchtig overleden den 20 Juni 1941. Ver-
sterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van den Bond van 't Heilig Hart.

Bewaar in uw hart de gedachtenis van uw
vriend. Eccl. XXXVII. 6.



De duurzame afgestorvene was een oprecht voorbeeldige kristen, die er aan hield getrouw zijn plichten te vervullen. Voorbeeldig lid van den bond van het H. Hart was hij iedere maand op den voorrang om deel te nemen aan de algemeene Communie. Ten allen tijde vol iever en werkzaam leefde hij in eenvoudigheid des harten en in rechtzinnigheid voor God heeft hij op deze wereld gewandeld. Zijn vroolijk en opgeruimd gemoed, zijn buitengewone gediensdigheid maakte hem bemind van iedereen. Hoe zoet is het voor den overledene te mogen sterven op den feestdag van het H. Hart van Hem die ons zal moeten oordeelen, en voor wie hij een bestendige godsvrucht heeft gehad.

Gelijk zijn leven deugdzaam was, zoo was ook zijn dood zonder onrust. De dood immers der rechtvaardigen is een overgang naar den hemel, waar het eeuwig geluk en blijvende vreugde ons wacht.

Bemide broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden, vaartwel! De Heer roept mij tot Hem, zegent met mij den naam des Heeren; Hij is immers Meester van leven en dood. Dient hem getrouw zooals christenen behoort. Bidt voor mij, opdat we eens elkander wederzien in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. a.

R. I. P.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.