

O God, het heeft U behaagd hem ons te ontnemen,
wij buigen het hoofd vol eerbied en onderwerping,
zeggende : Uw wil geschiede.



O Heer Jezus ! wij leggen al onze beproevingen
en kruisen neder aan de voet van Uw Heilig Kruis.

De achtbare man, die wij betreuen, was begaafd
met een goed en vreedzaam karakter, waardoor hij
alle harten tot zich trok : ook werd hij van God en
van de mensen bemind en zal zijn gedachtenis in
zegening blijven. Eccl. XL. II.

Ook heeft hij de smartelijke kwellingen welke
God hem overzond verduelig en met onderwerping
uitgestaan, overtuigd zijnde dat God zijn beste
vrienden beproeft op aarde, om hen in de Hemel
een rijke beloning te geven.

Duurbare Echtgenote, het uur van scheiden is
daar, maar 't is geen eeuwig vaarwel, de dag komt
die ons eeuwig zal verenigen in de glorie des
Hemels : bidt intussen veel voor mij.

Bloedverwanten en Vrienden, tot weerziens in
de schone Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

De Familiën EEMAN, VAN HECKE,
VAN STRYTHEM en DE COCK,

BEDANKEN.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.