

Eenieder die U dient, o Heer, is verzekerd dat zijn leven, zoo het beproefd wordt, ook gekroond zal worden, want na het ge-
ween stort gij er blijdschap. Uw naam, o God, zij geloofd in eeu-
wigheid. (Tob. III 21-23)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijn heer

Frans - Victor EENENS

Weduenaar van

Mevrouw Maria-Philomena De Koster

Echtgenoot van

Mevrouw Maria-Malvina De Brueker

geboren te St-Ulriks-Kapelle, den 5 Oktober 1883 en godvruchtig
overleden te Schepdaal, den 4 Augustus 1947, voorzien van de
HH. Sacramenten der Stervenden.

Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn geloof bewaard, mijn
loopbaan voleind; mij blijft de kroon der rechtvaardigheid weg-
gelegd waarmede de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij kronen
zal. (H. Paulus)

Door goedheid en voorkomendheid was hij bemind en vond
overal vrienden. Want goedheid maakt beminnelijk en 't is be-
ter God rekenschap te moeten geven over goedheid dan over
gestrengheid. (H. Aug.)

Bemide echtgenoot, broeders, zusters, schoonbroeders en
schoonzusters, familieleden en bloedverwanten, de dood scheidt
ons, doch de liefde blijft onze harten vereenigen, eens zullen
wij elkander wederzien. Hebt moed en betrouwt op God. Hij
is de beschermer der rechtvaardigen in de dagen der beproeving
Bidt voor mij en leeft zoodanig dat gij den dood niet hoeft te
vreezen. Vaartwel!

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, heeft
plaats gehad in de parochiale kerk van St-Rumoldus te Schep-
daal, op Vrijdag 8 Augustus 1947, om 10 ure.

De Dertigsten zullen later aangekondigd worden.

ZIJN ECHTGENOOTE EN DE FAMILIE, DANKEN U
VOOR UWE INNIGE DEELNEMING IN HUN ROUW.

A. Pappaert, Koster, Schepdaal. - Druk. Cornelis