

Wonderbaar was dezen vader en waardig voort te leven in het geheugen der goeden.

JESUS, MARIA, JOSEPH

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**HUBERT EERTMANS**

weduwnaar van

**MARIA VLIEGEN,**

Rustend Veldwachter,

Vereerd met de Burgerlijke Medalic van 2<sup>e</sup> klas  
en Eere-Kruis,

geboren te Sutendael, den 15 Maart 1853, godvruchtig  
in den Heer overleden te Borloo, den 16 Mei 1933,  
versterkt met de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Hij was de wijze man in de H. Schrift toegeprezen om de nederigheid van zijn gedrag, den geest van vrede en de minzaamheid van zijn karakter.

Hij heeft zijn brood nooit in ledigheid gegeten want de zorg voor het welzijn zijner kinderen verliet hem nooit noch bij dage noch bij nachte, hij aanzag alle praal en pracht als ijdel en diende zijnen God in den stillen eenvoud des harten, daarom heeft den Heer hem niet langer aan het lijden prijs gegeven en hem bereid gevonden voor het eeuwig loon.

Beminde kinderen en kleinkinderen vergeet mijne zuchten niet noch al wat ik voor u gedaan heb. Blijft steeds verenigd en volharden in het goede en wij zullen elkan- der wederzien en samen gelukkig zijn in de gelukzalige eeuwigheid. Intusschen bid voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben in de parochiekerk van Borloo, Vrijdag, 19 Mei, om 9 uur.

St-Truiden. — Wed. De Geneffe-Wynants.