

De dood is het groot einde en het groot begin.

† **BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

Flora Clara Elebaut

Echtgenoot van Mijnheer

HENDRIK JOZEF VAN DRIESSCHE

geboren te Eyne, den 31 Maart 1855 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, den 21 Juni 1940.

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

De duurzame overledene was een eenvoudige vrouw met diep christen geloof, vol toewijding aan haren echtgenoot en kinderen, vol onderwerping aan Gods heiligen wil. De beproevingen hebben haar niet gespaard, maar zij heeft die verduuldig verdragen en benuttigd om verdiensten te winnen voor den hemel.

Hoe krijgt het leven een ander uitzicht als men het overziet bij het einde ! Voor dezen die het leven ingaan is de aarde vol beloften voor vreugde en genot. Nadien ziet men dat men niets in handen heeft dan hetgeen wij gedaan hebben voor God : het kwijten van onze plichten en de goede werken die eeuwige vergelding verwachten.

Het is voor ons een groote troost dat haar einde zulkdanig is geweest dat het ons de verzekering geeft dat ze thans leeft om nimmer te sterven.

(H. Theresia)

Bemide echtgenoot vaarwel. De ziekte had ons gescheiden ; de dood is de weg naar het zalig en eeuwig vereenigd zijn. Geliefde kinderen vergeet mijne zuchten niet, denkt aan mijn lijden en aan mijne zorgen voor u en acht u verplicht te bidden voor de rust mijner ziel.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. (300 d.)