



De beproevingen hebben haar niet ontbroken, maar een levendig geloof en eene rechtzinnige godvruchtigheid maakte haar sterk in lijden en verdriet. Zij was aan Gods wil overgegeven en wachte de dood zonder vrees af. De pijnen harer ziekte verdroeg zijn vervuldig, en tot hare laatste stonden verbleef zij haar hert tot God.

Vaartwel, duurzame en ontroostbare Echtgenoot en kind, geliefde moeder en bloedverwanten, ik moet u nog zoo jong verlaten. Hoe hard is het toch, degenen, die ik zoo zeer, zoo innig bemind heb, te moeten vaarwel zeggen.

God heeft gesproken : onderwerpen wij ons aan zijnen Heiligen wil. Vergeet mij niet, en gedenk mijner in uwe gebeden.

Mijn geliefde Echtgenoot, kind, zusters, broeders en bloedverwanten, toent ons gelijks dat gij mij bemindt hebt met voor mij te bidden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl. at).

R. I. P.

Begravenissen W^o Etienne, de Liedekerke straat, 17