

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

R E N É E L E T

Zoon van

FELIX en GENOVEVA MORRE

geboren te Oprakel, den 17 September 1901 en
aldaar overleden den 14 Augusti 1915.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Om martelaar te zijn is er noch zwaard, noch
vuur noodig; het is genoeg verduldig te lijden.
(H. Gregor.)

Daar hij van kindsbeen af altijd den Heer
gevreest had en zijne geboden onderhouden, was
hij niet bedroefd, noch hij morde tegen God, omdat
Hij hem verdrukt had. (Tob. II. 18.)

De dood is beter dan een bitter leven, en de
eetwige rust dan eene aanhoudende kwijning.
(Eccli. XXX: 17.)

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, ik verlaat u
doch weent niet over mij, ik sterf gerust en
gelukkig en hoop dat de God der barmhartigheid
mij zal ontvangen in zijnen hemel, en mij zal
toelaten van u honderdmaal weer te geven, hetgeen
gij voor mij op aarde hebt gelieven te doen.

(H. Rosa.)

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 dag. afl.)

Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijn heil.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.