

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



*Ter zaliger Gedachtenis*

van

**Karel-Lodewijk Engels**

weduwnaar van

**Virginie Henau en van  
Marie-Therese Verplanken**

geboren te Oprakel,  
den 30 September 1847 en aldaar overleden  
den 8 September 1920.

*Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden*



De smerten des doods zijn over mij gekomen,  
mijne krachten zijn uitgeput en voor mij is er niets  
meer over dan het graf.

Waarom is mijne kwaal zonder hulpmiddel en  
ongeneesbaar geweest? Omdat Gij, o Heer, gehan-  
deld hebt volgens uwen Wil. Schrift.

Heer, hetgeen ik lijde gaat voorbij en neemt een  
einde, maar hetgeen ik hoop te bereiken, zal nooit  
eindigen. H. Aug.

Het schietgebed: Jesus, Maria, Jozef, sta mij bij,  
lag dikwijls op de lippen van den zieken man.

Gij, allen die mij liefhebt, blijft mij indachtig in  
uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. a.)

**R. J. P.**

Nederbrakel, We<sup>e</sup> O. Van Nieuwenhove & H. Baguet.