

De beste bereiding tot den dood is eene volmaakte  
onderwerping aan den wil des Heeren.

(H Vinc. a Paulo)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Clementine-Marie ERVENS

Echtgenoot van Heer

## Henri VANDEVYVERE,

*geboren te Helkijn den 18 September 1870 en er  
godvruchtig overleden den 3 Mei 1934, bediend  
met de Heilige Sacramenten.*

Zij was lid van het Broederschap van het Heilig Hert.

---

De verdiensten van dezen die voor de christelijke  
opvoeding hunner kinderen gezorgd hebben, zullen  
groot zijn bij den Heer. (H. Hieronymus)

Het was met de diepste gevoelens van geloof en  
liefde tot God dat zij zich tot het ander leven bereidde.

Gelukkig deze die in den Heer sterven; hunne wer-  
ken volgen hen... De dood is niet het einde; zij is  
het groot begin. (H. Joannes - Bossuet)

*Lieve Echtgenoot*, vaarwel. Te vroeg, helaas, heeft  
de dood gescheiden hetgeen de godsdienst en de tee-  
derheid vereenigd hadden; maar hetgeen nooit zal  
verbroken worden, 't is de band van liefde, die ons ver-  
eenigt in den Hemel, gelijk op de aarde.

*Duurbare Kinderen en Kleinkinderen*, voor U heb  
ik gerne gewrocht om u gelukkig en deugdzaam te  
maken. Bewaart het aandenken mijner liefde en vergeet  
mijne ziel niet in uwe gebeden en goede werken.

*H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.*

(300 d. afl.)

---

Drukk. J. Castelain, Helkijn